

## MET CHRISTUS OPGEWEKT

Goedendag broeders en zusters,

Dank God, dat ik u langs deze weg mag dienen en bemoedigen.

## HET SCHRIFTGEDEELTE

Colossenzen 3:1-4 (Statenvertaling):

*'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.'*

## DE CONTEXT

In het bovenstaand Schriftgedeelte, probeert Paulus ons iets duidelijk te maken met behulp van scherpe tegenstellingen. Hij heeft het namelijk over:

- leven en dood
- opgewekt en gestorven
- hemel en aarde

Men noemt deze manier van spreken 'polarisatie' en het vind algemeen gebruik in geval van oppositie of bij conflict situaties.

Ook hier moeten we de woorden van Paulus verstaan in samenhang met een conflict of machtsstrijd, namelijk die tussen God en Zijn tegenstander. De inzet van deze strijd is de **heerschappij** over de gehele schepping. **Het gaat in wezen om de troon van God.**

## HET PLAN VAN GOD

De Bijbel is het verhaal over God en Zijn schepping. Over God de Vader en Zijn Zoon en hun relatie met de mens.

De Bijbel vertelt i.v.m. de schepping, dat God de Vader alles schiep met een bepaald *voornemen*, namelijk met het plan Zijn eigen Zoon Erfgenaam te maken van alles. Maar nu komt het meest opmerkelijke. De Bijbel zegt ons dat God de mens - Zijn kroonschepping - bij Zijn eeuwig plan wil betrekken.

Althans '*de nieuwe mens in Christus*', (Vergelijk Hebrëeën 1 : 2 en Efeze 1 : 4).

**De mens is bestemd voor de troon en zal samen met Christus regeren.**

Jezus Christus is de Zoon van God, Die Mens is geworden. Waarom?

Jezus werd door Zijn dood en opstanding Hoofd van *een nieuw mensengeslacht*.

We begrijpen het misschien niet, maar het is nu eenmaal het plan van God. Leest u zelf wat Jezus Christus i.v.m. dit plan van God de Vader zegt tegen de gemeente van Laodicea, Openbaring 3:21 (SV):

*'Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, ...'*

## OPPOSITIE

We lezen in de Bijbel op verschillende plaatsen dat er groot verzet is tegen dit plan van God. Tegen de heerschappij van Gods Zoon en de uiteindelijke bestemming van de mens.

Deze rebellie tegen Gods troon gebeurt onder leiding van Gods tegenstander, ofwel Satan; een gevallen engel. Niet zomaar een engel, maar degeen met de hoogste autoriteit over al de engelen. In zijn val trok hij in ieder geval vele engelen met zich mee.

Het is Satan daarbij gelukt ook de mens te misleiden, waardoor de mens ook is gevallen en niet langer bewust van zijn oorspronkelijke bestemming.

## DE NIEUWE SCHEPPING

Hier in ons Schriftgedeelte - Colossenzen 3 - lezen we, dat *'Christus is, zittende aan de rechter hand van God.'*

We mogen daaruit opmaken, dat *'in Christus'* het plan van God al werkelijkheid is geworden. *'Christus is [immers], zittende aan de rechter hand van God.'*

Dit feit geeft ons mensen - die tot *de nieuwe schepping* behoren - hoop en vrijmoedigheid, versterkt ons in ons geloof hier op aarde, waar we nog wel leven in *'een gebroken schepping'*.

Deze gebrokenheid is de reden, dat Paulus ons bemoedigt met de woorden: *'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand van God.'* *'Indien'* we zijn opgewekt - en daarom een nieuw schepsel zijn - dan worden we niet langer genoemd in Adam, maar we behoren tot het nieuwe mensengeslacht *'in Christus'* en hoeven we niets te vrezen, *want ...*, zegt Paulus in het volgende vers, *'Want gij zijt gestorven'*.

We worden niet langer beoordeeld naar de oude mens, maar als nieuwe mens *'in Christus'*. We zijn vrij, vergeven, verzoend met God!

In een andere Brief zegt Paulus het zo: *'indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.'*

2 Corinthe 5:17

## DE PRAKTISCHE WAARDE VOOR VANDAAG

De verhoogde Koning is ons welgezind. Hij begrijpt ons en wil Zijn rechtmatig verkregen troon - als Zoon van God en als Mens - zelfs met ons delen.

Daar boven - in de hemel - zegt Gods Woord, regeert Jezus Christus na Zijn dood en opstanding met macht en majesteit. Het is daarom voor ons op aarde een kwestie van geloof en vertrouwen geworden. Het geloof gaat immers uit van de dingen, die waarachtig zijn in Christus Jezus, onze Koning en Heer.

## HET WERELDGEBEUREN

De huidige crisis geeft ons enigszins, nog wel in vage lijnen, het idee wat de mens te wachten staat, voordat Jezus wederkomt. Het moet ons allen wakker schudden. Ja, als we de beelden op tv zien is de huidige situatie - de ellende en verdriet - waarin de mensen zich vanwege de crisis bevinden, nu al zo vreselijk. Maar het is echt niet te vergelijken met de chaos, ziekten, oorlogen en (kosmische) rampen, waarover het boek Openbaringen spreekt.

Nu we weten dat alles samenhangt met het grote plan van God, kunnen we ons voorbereiden, opdat we klaar zijn voor de zware tijden, die komen. **Het is niet de tijd om bang te zijn, maar om moed te tonen.** Vooral omdat u weet in Wie u gelooft hebt en dat de Heere Jezus als Koning regeert.

## UW RELATIE MET GOD

We zullen in verband met onze eeuwige bestemming daarom radicale keuzes moeten maken. Zorgt u in ieder geval dat uw relatie met God in orde is. Maak gebruik van het aanbod van God en Zijn wil u te betrekken bij Zijn plan. Zie de tijd die u nu wordt gegeven, als een voorbereiding voor de komende tijden. Weest waakzaam en voorbereid! En als de situatie steeds moeilijker wordt mogen we dat zien als een training voor de eeuwige toekomst, wanneer we zullen regeren met Christus.

**Het gaat erom wat Gods Geest door u kan doen voor anderen. Bent u beschikbaar?!**

Ja, zeker ik wil u bemoedigen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar daar staat tegenover de belofte van de hoogste heerlijkheid. Paulus verwoordt het als volgt:

*'Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid'* 2 Corinthe 4 vers 17

We weten inmiddels wat die heerlijkheid betekent.

## DE BELOFTE VAN HET VERBOND

Nog eens terug naar ons Schriftgedeelte, dat eindigt met Gods belofte:

*Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn [verschijnt], Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden [verschijnen] in heerlijkheid.’ Colossenzen 3: 4*

Als Jezus u leven is zult u als hemelburger op aarde, opzien naar de hemel waar Jezus is en uitzien naar Zijn wederkomst. Dat is voor u geen moeite of plicht, maar het is liefde. Fysieke nabijheid betekent alles voor geliefden.

En de belofte is, dat als onze Koning daadwerkelijk verschijnt onze relatie en verbondenheid met Hem openbaar zal worden in dezelfde heerlijkheid en schittering, waarmee Jezus nu al is bekleed. Onvoorstelbaar!

Ik wil eindigen met een vers uit de Brief van Paulus aan de gemeente te Filippi; Filippenzen 3:20

*‘... onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus ...’. Amen.*

Gods zegen en kracht in al uw omstandigheden.